

Det Abjektes Dynamik [2:3]: Dalai Lama venlig og Tysker.

Poetisk Parloir 2012-6

I Januar 2012 dør Gunnar Dyrberg, en Frihedskæmpe, der under Anden Verdenskrig gjorde sig UG⁺ værdig, i Undergrundsgruppen »Holger Danske«.

For de der haver glemt det, saa besattes Dannevang i Operation Weserübung d. 9. April 1940. Bang. Det Aar bliver Dyrberg Student fra Vester Borgerdyd – og der i ligge mere Symbolik end én lige ane.

For Borgerdyd Skole blev til i Oplysningstid, Naturret og Tro paa Fornuft; det er gode Ideer at have i mente, de bære og gavne den Gæve, naar en Tid tørne ud i Barbar.

Gunnar hed en Danner; han deltog og Herman var hans Dæknavn. Iver og Mod Herman havde og et bestemt Hoved: det frie og frejdige Danmark – i Sale af Freja.

Javel, der gives Venlighed og Vrede.

Buddhisternes aandelige Leder Dalai Lama skriver om Venlighed og Vrede: i »Vælg hjertets vej«:

“Voksne mennesker har ... behov for venlighed. Hvis nogen hilser mig med et smil og giver udtryk for ægte venlighed, bliver jeg meget glad. Selv om jeg måske ikke kender vedkommende eller forstår hans eller hendes sprog, fryder det straks mit hjerte. Hvis der derimod mangler venlighed ... kan jeg mærke det. ... Venlighed og kærlighed ... er meget dyrebare. De baner vejen for fællesskab og er derfor afgørende i et samfund.”

Venlighed har sin Modsætning i Vrede, lyder Dalai Lama videre, og saa længe vi vrisse ad hverandre, vil vi som Individ, Samfund og Verden være forholdt Lykke og Harmoni.

Nuvel, der gives Harmoni og Barbari.

Det er Venlighed vi i et og alt skal lade fylde vort Væsen, det være avers; ellers visne vi og Verden, er Ordet fra den aandelige Leder.

Javel, men der gives Landsforrædere.

Uskønt Afkom har mange Navne: Værnemager, Kollaboratør, Landssviger, Tyskervenlig og -Tøs – at italesætte. Men betænk nu, stor er Venlighed, mere venlig og mest venlig, det er vor aandelige Vej, lige fra

Dalai Lama til Kristendom. Men venlig kan komme vrang ud; det maa det ikke! Slet ikke i form af tyskervenlig naar Tiden er Anden Verden; det betyde Likvidering og bort gaa. Derfor staa mit Bord i Undallslund Skov lidt skævt for Viborg. Her i dyster henrettedes en Linje Tyskervenlige i Spy Spot og Spe, i en dynamik af det Abjekte: de tyskervenliges Historie er et Ærmerevers.

Da filmen »Flammen og Citronen« havde Premiere udtalte Dyrberg til TV2:

“Vi tog ingen invalider, vi udryddede dem. – Flammen likviderede syv personer, Citronen likviderede to, og mit antal vil jeg ikke tale om.” [Fortsættelse følger]

le Berthéline ©

Kunstner, Forfatter og Kritiker.

Det Abjektes Dynamik: Dalai Lama venlig og Tysker. 

